



Bruggen Bouwen met Huis van Erasmus

Vanavond willen we nieuwe initiatieven starten, nieuwe bruggen bouwen

Erasmus als inspiratie - Je kan Erasmus een bruggenbouwer noemen omdat hij mensen met veel nieuwe ideeën in aanraking bracht. Erasmus was behalve een gelovig christen, ook humanist. Voor hem stond de mens met zijn mogelijkheden en verantwoordelijkheden centraal. Erasmus was vernieuwend, verdraagzaam en kritisch. Tegen de oorlog en voor de vrede. *'Geen mens wordt voor zichzelf alleen geboren'*



Samen bruggen bouwen – verschillen overbruggen

Samen vormen we de samenleving. Laten we dromen richting 2040 en samen bruggen bouwen op school, in de wijk, de stad. We leven in een heel **diverse samenleving**. Laten we elkaar bovenop de bruggen ontmoeten en verbinding tot stand brengen tussen diverse mensen, groepen, generaties. Wat kunnen we van elkaar leren, wat kunnen we samen bereiken?



Kleine bruggen zijn daarbij minstens zo belangrijk als grote bruggen. De optelsom van veel 'kleine' acties op gebied van dialoog en samenwerking zorgt voor iets krachtigs.

Postersessie

Het thema Bruggen Bouwen met **een nog open programma** dit jaar of alleen de Erasmusweek **biedt een mooie kapstok voor allerlei concrete initiatieven**, grote ambitieuze maar ook bescheiden kleine. Misschien **ook voor jou**.

We vragen je nu al ook eens na te denken over wat je eventueel zou willen m.b.t. Bruggen Bouwen. Mogelijk heb je al een nog **vaag idee** waar je verder over zou willen praten. **Of** misschien kom je tot een **concreet plan(netje)** dat je aan de andere deelnemers zou willen voorleggen.

Deelnemers die dat willen krijgen de gelegenheid om in de zaal 'aan de zijlijn' middels een **POSTER**-flipovervel + folders zichzelf, hun organisatie, en/of hun idee te presenteren. De andere deelnemers lopen langs de posters en kunnen met jou (staand naast je poster) in gesprek gaan.

Allerlei ingangen zijn natuurlijk mogelijk: organiseren van ontmoetingen, samen doen, ervaringen delen, wijkactiviteiten, anti-discriminatie, antiracisme, vredesactiviteiten, filosofie, AI, een kunstproject, theater, teksten, muziek, etc.



MAAR HET HOEFT NIET - WE ZIJN BLIJ MET JE KOMST
WELKOM OP DE HEF 19 MEI

De Hef haalt het beste in je naar boven

